

[Home](#)
[Sportencyclopedie](#)
[Sportboeken](#)
[Sportdvd's](#)
[Shop](#)
[Archief](#)
[Over ons](#)
[Contact](#)
[RSS](#)

Sportgeschiedenis.nl

De alternatieve bron voor sportnieuws

Benfica keert terug naar Olympisch Stadion

Door Jurryt van de Vooren 23-7-2009

Benfica werkt vrijdagochtend een training af in het Olympisch Stadion Amsterdam, als voorbereiding op het Amsterdam Tournament. Hiermee keert de Portugese club terug naar de plek, waar het in 1962 de Europa Cup 1 won na een zinderende finale tegen Real Madrid.

Benfica voor aanvang van de finale van 1962. Foto Guus de Jong

Op 2 mei 1962 zaten er in het Olympisch Stadion 65.000 toeschouwers om te kijken naar Benfica – Real Madrid. Het was de finale van de Europa Cup 1, waarin de Portugezen hun Europese titel verdedigden. Wereldwijd keken zo'n 100 miljoen mensen naar het verslag van deze wedstrijd, waarin Eusebio uiteindelijk de meeste aandacht zou trekken. De leiding was in handen van de legendarische scheidsrechter Leo Horn.

Het was voetbal van uitzonderlijke kwaliteit, aldus de aanwezigen. De Leeuwarder Courant schreef op 3 mei 1962: 'De doelpunten waren in dit felle, maar toch niet bijzonder onsportieve duel vrijwel allemaal van heel goed gehalte en de toeschouwers hebben staaltjes voetbaltechniek en schoten gezien, waarvan de meeste voetballers in Nederland slechts dromen. De enorme schoten van de Portugezen Eusebio en Coluna en van de Hongaarse Spanjaard Puskas, waren alleen al een gang naar het stadion waard.' Ondanks een snelle voorsprong van Real Madrid won Benfica met 5-3, waarbij de laatste twee doelpunten werden gemaakt door Eusebio.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd bracht de toeschouwers al direct in vervoering en zo zou het negentig minuten doorgaan. 'De wedstrijd zal nog lang in herinnering blijven', aldus de Leeuwarder Courant. 'Het was vooral het spel van Puskas, Eusebio, Coluna en Gento, dat had geïmponeerd, maar stuk voor stuk waren het toch allemaal grootmeesters. We zullen lang moeten wachten, voor we in Nederland weer een wedstrijd van een dergelijk formaat zullen kunnen zien.'

Sunderland werkte donderdaagochtend al een training af in het Olympisch Stadion

Multimediaal

Olympische stadions in de tijd, De Feyenoord sportquiz, Sportnieuws op de kaart, een tag cloud, en het Sportbeeld van de dag archief. [Kijk verder »](#)

Sportbeeld van de dag

Netball op de Commonwealth Games

Zoeken

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen!

Google Vertaal

Kies Taal
Gadgets mogelijk gemaakt door Google

[Klik hier voor het Sportbeeld archief](#)

Laatste reacties

Micha: Rustig maar, er gaat niemand dood. Dan zal Jeroen dus wel gelijk hebben met zijn idee van...

Ton: Micha, vertel nu aub géén nonsens! Het feit dat de BBC en the Independent dit noemen, wil ...

Micha: Verklaar je nader. Zowel de BBC als The Independent hebben het in dit geval over een 'disp...

Jeroen Heijmans: Ja, die foto heb ik wel eens gezien, maar er werden in 1904 geen bokswedstrijden voor vrouw...

Micha: Demonstratiesport in 1904 in St Louis. Klik op website voor mooie foto uit die tijd.

Jeroen Heijmans: Vrouwenboksen was nog nooit olympisch, maar is voor 2012 al toegelaten.

Sportgeschiedenis bookshop

[Klik hier](#)

Gerelateerde producten uit de **shop**

Rubrieken

Anno en Sportgeschiedenis WK special (5)
 Atletiek (238)
 Auto- en motorsport (62)
 Ballen (19)

© 2009, Sportgeschiedenis.nl. Powered by [Sportus.nl](#)

Dat had overigens al op 5 mei 1962 kunnen zijn als Eusebio de laatste twee goals niet had gemaakt. In dat geval was het 3-3 gebleven en zou een replay zijn gespeeld tussen de twee finalisten – ook in het Olympisch Stadion. Er werd toen dus nog niet een beslissing geforceerd door strafschoppen na een verlenging. Als het na 120 minuten nog steeds gelijk zou zijn geweest, had Amsterdam twee keer kunnen kijken naar Real Madrid – Benfica...

Maar dat zal de Portugezen ongetwijfeld niet hebben gedeerd. De vreugdetafereilen bij de kleedkamer, waar zo'n beetje iedereen bij kon komen, waren immens. Eusebio wankelde snikkend door de gangen, dwars door het tumult van de supporters. Zonder dat hij het merkte, werd Eusebio de kleedkamer binnengedruwd, waar trainer Bela Guttmann hem opving. Zelfs toen keerde Eusebio niet terug op aarde. Volgens een aanwezige journalist werd hij daarom op de tafel gelegd, waar hij hevig schokkend langzaam tot zichzelf kwam. Niet zo vreemd trouwens, want nog maar een jaar eerder – zo meldde de Leeuwarder Courant – viste Eusebio nog schelpen langs de stranden van Mozambique.

Ook de andere spelers van Benfica hadden moeite om te beseffen wat er in de afgelopen uren was gebeurd. Augusto bijvoorbeeld stond met gebogen hoofd tegen de muur te snikken, omdat de spanning te groot was geweest.

Scheidsrechter Leo Horn keek tevreden terug. Hij was positief over het spel van de Portugezen en vond dat het geen moeilijke wedstrijd was geweest om te leiden.



Benfica scoort in het Olympisch Stadion in 1969. Foto Guus de Jong

Benfica en Eusebio speelden nog twee wedstrijden in het Olympisch Stadion – beide keren tegen Ajax. In 1969 was er een legendarische kwartfinale van de Europa Cup 1, toen Ajax met 1-3 verloor. Benfica leek zich daarmee te hebben verzekerd van de halve finale, maar nadat Ajax met dezelfde cijfers in Portugal had gewonnen, moest er een beslissingswedstrijd in Parijs komen. Die zorgde uiteindelijk voor de definitieve winst van de Amsterdammers. En in 1972 schakelde Ajax Benfica opnieuw uit, toen in de halve finale. In het Olympisch Stadion won Ajax toen moeizaam met 1-0.

Onduidelijk is of ook Eusebio morgenochtend aanwezig zal zijn bij de training.



In 1962 hadden de spelers van Benfica tachtig liter wijn meegenomen, die ze hier aangeven op Schiphol. Het zal na afloop allemaal opgezopen zijn. Foto Nationaal Archief

Laatste artikelen

- 14.08.09 [Ajax-bier bestaat al veertig jaar](#)
- 13.08.09 [Maup Caransa wilde Ajax niet kopen](#)
- 13.08.09 [Golf en rugby kunnen weer olympisch worden](#)
- 12.08.09 [Het WK wielrennen van 1959](#)
- 11.08.09 [De gouden medaille van Ria Stalman](#)
- 11.08.09 [Sport in 1921](#)
- 11.08.09 [Voetbalmanagers zijn overbodig](#)
- 10.08.09 [Feyenoord of NAC wordt kampioen](#)
- 09.08.09 [Herinneringen aan Stadion Galgenwaard](#)
- 09.08.09 [NUSport leest 'Zes miljoen slagen'](#)
- 08.08.09 [Verdwenen koersen: de Wincanton Classic](#)
- 08.08.09 [Schaatser uit India wil zich in Nederland vestigen](#)
- 07.08.09 [De eerste olympische windsurfkampioenen](#)
- 07.08.09 [Schaatssport begon in India al in 1864](#)
- 06.08.09 [Vijf fantastische voetballers](#)
- 06.08.09 [Historisch eerbetoon tijdens WK Atletiek in Berlijn](#)
- 06.08.09 [Het hockeyverleden van het Olympisch Stadion](#)
- 05.08.09 [Olympisch Stadion doet mee aan Museumnacht](#)
- 05.08.09 [Een briefkaart van de vader van bijna al onze sporten](#)
- 05.08.09 [FC Twente genekt door vroege goal](#)
- 04.08.09 [Alphen aan den Rijn krijgt Wall of Fame](#)
- 04.08.09 [Evert ten Napel bestaat niet](#)
- 04.08.09 [Voetbalclubs uit hoofdsteden zijn minder populair](#)
- 03.08.09 [Is Lance Armstrong gek genoeg voor de RAAM?](#)
- 03.08.09 [Goed begin, half werk](#)



Basketbal	(43)
Boksen	(96)
Bowls	(2)
Cerilly en de Tour de France	(2)
Cricket	(16)
Darts	(10)
De Klassieker	(101)
De verjaardag van Bep van Klaveren	(19)
Diversen	(6)
EK dagboek	(29)
EK voetbal 2008	(68)
Gegroet Beijing, hier Olympia!	(15)
Gewichtheffen	(12)
Golf	(7)
Het ontstaan van de Spelen	(37)
Het stadioncomplex	(9)
Hockey	(32)
Honk- en softbal	(11)
Judo	(19)
Karin in Peking	(9)
Lacrosse	(4)
Nederlands goud	(105)
Nico Scheepmaker Beker	(34)
Olympisch Stadion Amsterdam	(299)
Olympisch vuur	(44)
Olympische Spelen Algemeen	(146)
Olympische Zomer- en Winterspelen	(120)
Olympische Zomerspelen	(665)
Op weg naar Peking	(558)
Opmerkelijke sporten	(14)
Overig	(196)
Paardensport	(33)
Persberichtmomenten	(10)
Politiek	(4)
Roeien	(38)
Rugby	(22)
Schaatsen	(224)
Schaken	(5)
Schermen	(11)
Schietsport	(10)
Snooker	(20)
Sport (niet) in beeld	(14)
Sport en politiek	(306)
Sport in beeld	(458)
Sportboeken	(440)
Sportdvd's	(36)
Sportfilmfestival Den Bosch	(20)
Sportjournalistiek	(82)
Tennis	(64)
Turnen	(26)
Uncategorized	(3)
Vergeten sporthelden	(63)
Voetbal	(1416)
Volleybal	(12)
Werk	(1)
Wielrennen	(401)
Zeilen	(21)
Zwemmen	(95)

Olympisch Stadion Amsterdam · Voetbal



permalink | plaats reactie | 0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Plaats reactie

Naam

E-mailadres

Website

Bericht

Verificatie 

**Ads door Google**

[Posters Voetbal](#)
[Voetbal Quiz](#)
[Live Voetbal](#)
[Ajax Form](#)
[Voetbal Pagina](#)
[Bukta](#)
[Sport Meets Fashion](#)

